

Eerbetoon

Degenen die hun laatste rustplaats in Duitsland kregen, overleden voornamelijk tijdens de 'Arbeitseinsatz' meestal ten gevolge van ziekte of als slachtoffer van bombardementen.

De meeste Nederlandse oorlogsslachtoffers in Duitsland hebben geen graf. Zij kwamen om in de concentratiekampen en hun stoffelijke resten werden gecremeerd. Hun namen zijn te vinden in de gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting. Hierover is een aparte informatiefolder beschikbaar.

Informatiefolders

De Oorlogsgravenstichting heeft o.a. informatiefolders over:



- De Oorlogsgravenstichting (algemene informatie)
- Dienstverlening
- Ereveld Loenen
- Militair ereveld Grebbeberg
- Nederlandse erevelden in Europa
- Nederlandse erevelden in Indonesië
- Gedenkboeken
- Birma-spoorweg



Nadere informatie:

Oorlogsgravenstichting, Postbus 85981, 2508 CR Den Haag.
Telefoon: (070) 3131080 Fax (070) 3621546 Postbank: 401.000.
www.ogs.nl

Nederlandse erevelden in Duitsland



Oorlogsgravenstichting





Zeven erevelden

In Duitsland heeft de Oorlogsgravenstichting zeven erevelden aangelegd, die door de stichting in samenwerking met de Duitse autoriteiten worden beheerd. Deze liggen in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Lübeck en Osnabrück. Op deze velden zijn Nederlandse slachtoffers van de concentratiekampen en 'Arbeitseinsatz' begraven en Nederlanders die door andere oorzaken omkwamen in Duitsland. Behalve graven zien we er ook gedenktekens met de namen van landgenoten die in Duitsland het leven lieten, maar niet begraven konden worden op een ereveld. Bij alle zeven erevelden zijn borden geplaatst met historische achtergrondinformatie, in het Nederlands en Duits.

Ereveld Bremen

Het ereveld is te vinden op het Osterholzer Friedhof, Osterholzer Heerstrasse, Bremen-Osterholz.



De inwijding vond plaats op 30 juni 1953.

Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in Bremen en omgeving. Het ereveld telt 170 graven.

Op de grote, centraal geplaatste gedenksteen staan de namen van 63 oorlogsslachtoffers.

Ereveld Düsseldorf

Het ereveld is te vinden op het Stoffeler Friedhof, Bittweg, Düsseldorf-Oberbilk.

De inwijding vond plaats op 12 juli 1956. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Het ereveld telt 1230 graven. Verder bevinden zich in het portaal vier gedenksteden met de namen van nog eens 483 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Op het ereveld in Düsseldorf staat ook een herdenkingszuil met de namen van de concentratiekampen Auschwitz, Buchenwald, Grosz-Rosen, Lublin, Mittelbau, Ravensbrück, Sachsenhausen, Sobibor, Stutthof, Treblinka en Warschau.

Deze zuil werd opgericht ter nagedachtenis aan hen die omkwamen in deze kampen.



Ereveld Frankfurt am Main

Het ereveld is te vinden op het Waldfriedhof, Burgenlandweg, Frankfurt-Oberrad (ten zuiden van de Main).

De inwijding vond plaats op 10 juli 1956.

Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in Zuid-Duitsland.

Het ereveld telt 756 graven. Op het ereveld in Frankfurt am Main staat een stenen drieluik met de namen van nog 242 slachtoffers, die niet op dit ereveld konden worden begraven.

Tevens bevindt zich hier het monument 'De vallende man'. In de sokkel staat gegraveerd: "Ter nagedachtenis aan de Nederlandse oorlogsslachtoffers van de concentratiekampen en hun commando's Dachau, Flossenbürg, Natzweiler".



Een bezienswaardigheid is de lindeboom. Deze is voortgekomen uit een loot van de lindeboom te Dillenburg waaronder Prins Willem van Oranje op 14 april 1568 de Nederlandse gezanten heeft ontvangen.

Ereveld Hamburg

Het ereveld is te vinden op het Hauptfriedhof Ohlsdorf, Fuhlsbüttelerstrasse, Hamburg-Ohlsdorf.



De inwijding vond plaats op 30 juni 1953. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in Hamburg en omgeving.

Op de sokkel van het monument 'De vallende man' staat een tekst ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van het concentratiekamp Neuengamme.

Het ereveld telt 350 graven. Verder bevinden zich in het ere-portaal 3 gedenksteden met de namen van nog eens 99 Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Ereveld Hannover

Het ereveld is te vinden op het Friedhof an der Seelhorst, Garkenburgerstrasse, Hannover-Seelhorst.

De inwijding vond plaats op 22 juli 1954. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in het oostelijk deel van de deelstaat Niedersachsen.

De tekst op de sokkel van het monument 'De vallende man' is ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Het ereveld telt 417 graven. Verder bevindt zich er een stenen drieluik met de namen van nog eens 108 Nederlandse oorlogsslachtoffers.



Ereveld Lübeck

Het ereveld is te vinden op het Vorwerker Friedhof, Friedhofsallee, Lübeck-Vorwerk.

De inwijding vond plaats op 20 juli 1954. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in de deelstaten Sleeswijk-Holstein of Berlijn. Het ereveld telt 250 graven. Verder worden nog eens 242 Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht op een stenen drieluik.



Ereveld Osnabrück

Het ereveld is te vinden op het Heger Friedhof, Rheiner Landstrasse, Osnabrück-Westerberg.

De inwijding vond plaats op 23 augustus 1954. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in het westelijk deel van de deelstaat Nieder-Sachsen. Het ereveld telt 393 graven. Ook hier bevindt zich een stenen drieluik, met de namen van nog eens 140 Nederlandse oorlogsslachtoffers.

