

Eerbetoon

De Nederlandse erevelden in Europa geven inzicht in de betrokkenheid van Nederland bij de Tweede Wereldoorlog en in het menselijk leed dat daarvan het gevolg was.

Op een aantal erevelden staat het monument "De vallende man", van de beeldhouwer Cor van Kralingen.

Verspreid over Europa liggen zo'n 8.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven. Zij kwamen om het leven in de begindagen van de oorlog, bij verzetshandelingen, militaire operaties, in concentratiekampen of tijdens gedwongen tewerkstelling.

De Oorlogsgravenstichting heeft als taak de graven van deze landgenoten blijvend te verzorgen. Dit is de vervulling van een ereplicht: **toen, nu en in de toekomst.**



Informatiefolders

De Oorlogsgravenstichting heeft onder andere informatiefolders over:



- De Oorlogsgravenstichting (algemene informatie)
- Dienstverlening
- Ereveld Loenen
- Militair ereveld Grebbeberg
- Nederlandse erevelden in Duitsland
- Nederlandse erevelden in Indonesië
- Gedenkbouwen
- Birma-spoorweg

Nadere informatie:

Oorlogsgravenstichting, Postbus 85981, 2508 CR Den Haag.
Telefoon: (070) 3131080 Fax (070) 3621546 Postbank: 401.000.
www.ogs.nl

Nederlandse erevelden in Europa



Oorlogsgravenstichting



Binnen Europa heeft de Oorlogsgravenstichting dertien erevelden onder haar beheer. Van het militair ereveld Grebbeberg en het ereveld Loenen (Nederland) alsmede van de erevelden in Duitsland, bestaan aparte informatiefolders.

Nederland

Militair ereveld Grebbeberg

Op dit ereveld liggen voornamelijk militairen begraven die omkwamen in de meidagen van 1940.



Ereveld Loenen

Op dit ereveld liggen behalve militairen, ook veel burgerslachtoffers: verzetsstrijders, politieke gevangenen, Engelandvaarders en slachtoffers van de gedwongen tewerkstelling in Duitsland.

Duitsland

In Duitsland vinden we Nederlandse erevelden in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Lübeck en Osnabrück.

Op deze erevelden vinden we graven van Nederlanders die omkwamen in Duitsland. Behalve graven zien we er ook gedenkstenen met de namen van landgenoten die in Duitsland het leven lieten, maar niet op de erevelden begraven konden worden. Bij alle zeven erevelden zijn bordes geplaatst met historische achtergrondinformatie, in het Nederlands en Duits.



Frankrijk

Ereveld Orry-la-Ville

Het Nederlandse ereveld "Orry-la-Ville" ligt in de buurt van Senlis (29 kilometer boven Parijs), aan de route nationale, nr 17.

De inwijding vond plaats op 3 mei 1958. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in Frankrijk. Het ereveld telt 114 graven. Verder bevinden zich in het ereportaal nog eens vier gedenkstenen met de namen van 108 Nederlandse oorlogsslachtoffers.



Drie van deze gedenkstenen geven de namen van militairen die omkwamen bij de beschieting van het S.S. Pavon bij Duinkerken (1940).

Eén gedenksteen werd geschonken door de voormalige verzetsbeweging Union Patriotique Néerlandaise en vermeldt de namen van Nederlandse verzetsstrijders die in Frankrijk omkwamen.

In 1994 werd bij de ingang van dit ereveld een bord geplaatst met historische achtergrondinformatie, in het Nederlands en Frans.

Noorwegen

Ereveld Oslo

Dit Nederlandse ereveld maakt deel uit van de begraafplaats 'Vestre Gravlund', ingang Sørkedals Veien bij Volvat.

De inwijding vond plaats op 3 september 1957. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in Noorwegen, Zweden en Finland.

Hier vindt men 37 graven. De slachtoffers zijn militairen van de Koninklijke marine, de koopvaardij en een aantal voormalige gevangenen uit Duitse concentratiekampen.



Oostenrijk

Ereveld Salzburg

Dit Nederlandse ereveld maakt deel uit van het 'Kommunalfriedhof' aan de Nonnthaler Hauptstrasse.



De inwijding vond plaats op 26 juni 1957. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor landgenoten die omkwamen in Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije. Het ereveld telt 89 graven. Er liggen ook twee gedenkstenen met nog eens 54 namen van Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Verenigd Koninkrijk

Ereveld Mill Hill

Dit Nederlandse ereveld is een onderdeel van 'Paddington Cemetery' te Londen (Mill Hill). Het is te bereiken met de ondergrondse: station Mill Hill East (Northern line).

De inwijding vond plaats op 12 mei 1965. Het is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor Nederlanders die omkwamen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland, voor militairen van de Koninklijke marine en Koninklijke landmacht en voor opvarenden van de koopvaardij. Het ereveld telt 254 graven.



De namen van 185 slachtoffers die om diverse redenen niet naar dit ereveld konden worden overgebracht, worden vermeld op twee gedenkstenen.

In 1998 werd bij de ingang van dit ereveld een bord geplaatst met historische achtergrondinformatie, in het Nederlands en Engels.